



# VORMSELKRANT

## St. Pancratius 2018



14<sup>e</sup> jaargang

Speciale uitgave ter gelegenheid van het toedienen van het Heilig Vormsel op zondag 27 mei 2018 in de St. Jeroen te Noordwijk

### Bisschop van den Hende diende Heilig Vormsel toe in Parochie Sint Maarten.

In het weekend van 26 en 27 mei 2018 heeft Bisschop van den Hende aan 69 jongeren uit de parochie St. Maarten het sacrament van het Vormsel toegediend. Hierbij waren ook 21 jongeren uit Sassenheim. Wat ging hieraan vooraf?

### MET GROEP 8 NAAR DE PANCRATIUSKERK

In januari hebben de jongeren een begin gemaakt met het Vormselproject.



Speurtocht in de kerk.

De jongeren zijn met hun hele klas op bezoek geweest in de

Pancratiuskerk. Daar hebben ze een speurtocht gedaan in de kerk.



Speurtocht in de kerk.

Hierbij moesten ze in groepjes twaalf vragen beantwoorden. De letters bij de goede antwoorden vormden samen een zin.



Spel met pastor Owel.

De koster, Jan van der Geest, heeft uitleg gegeven over wat er zoal komt kijken bij een heilige

mis. Zo vertelde hij over de verschillende kleuren van de kazuifels, over wierook en de hosties, over de lampen en het luiden van de klokken.



Uitleg van koster Jan.

Tot slot hebben ze een spel gedaan met pastor Owel. Dit is een soort reli-ganzebord-quiz. Het doel is natuurlijk om in de hemel te komen. Voor het eerst heeft één groep dit doel bereikt.



Spel met pastor Owel.



### DE JONGERENVIERING

Op zondag 28 januari 2018 was de jongerenviering. Een viering waarin de jongeren zich hebben gepresenteerd aan de parochiekern.

Nadat ze hun naam genoemd hadden, heeft pastor Owel hen de handen opgelegd.







Voorafgaand aan deze viering hebben de jongeren een selfie opgehangen.

Het jongerenkoor Joy uit Noordwijkerhout onder leiding van Norman Ebicilio verzorgde de muzikale omlijsting.



*Elkaar de vrede wensen.*

## DE KERKTOREN

Op zaterdag 10 februari 2018 hebben we onder leiding van de heer Dick IJsselmuiden de kerktoren beklommen. Hoewel, we zeggen wel kerktoren, maar er werd nog veel meer beklommen en bekeken.

### Een kort verslag:

De rondleiding begint in de gang naar de sacristie. Daarna gaat de groep door de kerk naar het koor, boven de ingang van de kerk. Om daar te komen moet je een smalle stenen wenteltrap beklimmen.

Toen zijn we naar de gewelven gegaan. Daar kun je over smalle planken, gelukkig wel met een leuning, helemaal tot voorbij de Godslamp lopen. Ook kun je door de dakkapelletjes naar buiten kijken.

Om nog verder omhoog te komen moeten enkele houten ladders beklommen worden.

Onderweg kom je dan langs het uurwerk van de kerkklokken. De heer IJsselmuiden weet hier veel over te vertellen.

Dan gaat iedereen nog één verdieping hoger. Daar hangen de kerkklokken en kan het uitzicht bewonderd worden.



*Boven de gewelven.*



*Bij de dakkapelletjes.*



*Weer naar beneden.*



*Uitleg bij het uurwerk.*



*Bij de klokken.*



*Bij de klokken.*



## HET VORMSELPROJECT

De eerste drie hoofdstukken "**In Vuur en Vlam**" hebben de jongeren op school behandeld.



### Hoofdstuk 1, "**De Helper**".

Aan de hand van hun levensweg hebben zij de zeven sacramenten besproken. Zij leerden de heilige Geest kennen als een Helper die altijd bij hen is. Ook kregen zij enkele dilemma's voorgeschoteld. Keuzes maken is niet altijd makkelijk...



In het tweede hoofdstuk, "**Contact**", stond bidden als vorm van communicatie centraal.

De jongeren maakten kennis met het gebruik van de rozenkrans. Daarna hebben zij een eigentijds gebedsnoer geregen.



Het derde hoofdstuk "**Missie**" ging over de dromen die de jongeren hebben voor hun eigen leven en voor deze wereld. Zij leerden de missie van Jezus Christus kennen en werden zich ervan bewust dat wij als christenen in deze missie delen.

De missie van Jezus werd besproken aan de hand van het verhaal uit de bijbel waarin Jezus voorlas uit de schrift (boekrol) in de synagoge.



Het tweede deel van het project kwam tijdens de thema-avond aan bod.

## DE THEMA-AVOND

Op vrijdag 13 april 2018 kwamen we bij elkaar in R.K. Basisschool De Startbaan voor de thema-avond. Deze was bestemd voor zowel de jongeren als de ouders.



*Uitleg over de symboliek van het Vormsel.*

Tijdens deze avond werden onderdelen uit de hoofdstukken "**Vuur**", "**Ik geloof**" en "**Uitdragen**" behandeld.

Onder leiding van pastor Owel werd aandacht geschonken aan het vormsel als bewuste keuze van de jongeren voor het geloof. Door het sacrament te willen ontvangen geven zij aan dat zij voor Jezus kiezen en zich bewust zijn van de opdracht die dit met zich meebrengt.

Op de belangrijke rituelen en symbolen van de vormselviering, zoals: naamgeving, de doopkaars, hernieuwing van de doopbelofte, de handoplegging, zalving met het heilig Chrisma en het kruisteken, werd nog wat dieper ingegaan.



Na de uitleg van pastor Owel werd de groep gesplitst.



## Vuur



4

Met de jongeren hebben we het pinksterverhaal gelezen. De jongeren ontdekten wat het betekent om in vuur en vlam te staan door toedoen van de heilige Geest.



*In groepjes een elfje maken.*

Daarna hebben zij in groepjes een gedicht (elfje) geschreven over vuur. Ook hebben zij met elkaar de taken in de Vormselviering verdeeld.

De ouders hebben op een label geschreven wat zij hun kind willen meegeven op hun weg door het leven. Dit werd ingeleid door het verhaal: "Ga weg en schudt het stof van je voeten" en het gedicht "bagage voor je leven" uit het projectboek.



Nadat de groepen weer samengevoegd waren heeft pastor Owel een tekst van Matteüs (M25) voor-gelezen, waarna we de avond afsloten met een spreekkoor met:

## Uitdragen



6

"de zeven werken van barmhartigheid":

1. de hongerigen te eten geven
2. de dorstigen te drinken geven
3. de vreemdelingen opnemen
4. de naakten kleden
5. de zieken opzoeken
6. de gevangenen bezoeken
7. de doden begraven



*Spreekkoor.*

## DE VUURDOOP

Een onderdeel van het Vormselproject is de Vuurdoop, die dit jaar plaats vond op **zaterdag 19 mei 2018** (*altijd de zaterdag vóór Pinksteren*).

Op de Vuurdoop komen honderden jongeren die in 2018 het Vormsel ontvangen, bij elkaar in de H.H. Laurentius- en Elisabethkerk, de kathedrale kerk van het bisdom.

De Vuurdoop is een dag die inspireert om op een leuke manier met je geloof bezig te zijn.

Het is een dag die je het best kunt omschrijven met: spel, theater, muziek en vooral heel veel lol!



Kijk voor nog meer foto's op de website van het Bisdom: [www.bisdomrotterdam.nl](http://www.bisdomrotterdam.nl).



## DE VORMSELVIERING

Dit jaar was de vormselviering voor het eerst voor de gehele parochie Sint Maarten. Op zondag 27 mei 2018 vond, voor de jongeren uit Noordwijk, Sassenheim en Warmond, de vormselviering plaats in de St. Jeroen in Noordwijk

### IN VUUR EN VLAM



Op maandag 14 mei hebben we, onder leiding van Pastor Owel, de verschillende onderdelen met de jongeren en hun ouder(s) in de kerk doorgenomen.

Voorafgaand aan de viering hebben de jongeren de gelegenheid gekregen om kennis te maken met de vormheer, Bisschop van den Hende.

Daarna hebben we een groepsfoto gemaakt van de vormelingen, de bisschop en pastor Owel.



De muzikale omlijsting van de viering werd verzorgd door jongerenkoren **Barth-Westenwind** en **Joy** onder leiding van Norman Ebicilio.

## JONGEREN IN DE KERK: M25

M25 (spreek uit: M Twenty Five) is een project dat jongeren tussen 12 en 20 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De naam komt van Matteüs 25, een hoofdstuk in de Bijbel waarin de **Zeven werken van barmhartigheid** genoemd worden (zie Thema-avond) en waarin Jezus ons aanspoort om voor onze medemensen te zorgen.



### Wie kan er meedoen ?

M25 kent behalve de leeftijd geen drempels om mee te doen. Of je gelovig bent of niet, rooms-katholiek, protestants, moslim of hindoe, je bent van harte welkom. Want andere mensen willen en kunnen helpen, is niet aan godsdienst of levensbeschouwing gebonden. De enige drempels liggen misschien in jezelf. Is het niet eng om een dakloze of verslaafde te ontmoeten? In ziekenhuizen kom je misschien liever zo min mogelijk binnen. Of misschien twijfel je wel of je mensen echt iets te bieden hebt. Vooroordelen, angst of twijfels aan jezelf? Kom gewoon een keertje meedoen en je merkt vanzelf óf en hóe je daarmee om kunt gaan.

M25 wordt voor en door jongeren georganiseerd, dus er is voldoende begeleiding, maar ook ruimte voor eigen ideeën en plannen. De begeleiding is er vooral om te zorgen dat alles met de organisaties goed geregeld is en dat jongeren ook



*M25 wandelen met ouderen.*

de taak aankunnen die van hen gevraagd wordt. Als jongere kun je meedenken over nieuwe activiteiten, de manier waarop dingen ter plekke worden aangepakt en wat jouw bijdrage daarin kan zijn.

Wil je een keertje kijken of meedoen? Kijk dan op de website van de parochie: [www.parochiesintmaarten.nl/m25](http://www.parochiesintmaarten.nl/m25).



*M25 bij de zusters van Moeder Theresa.*



## BISSCHOP VAN DEN HENDE



Johannes Hermannes Jozefus van den Hende is op 9 januari 1964 geboren in Groningen. Op 10 mei 2011 is hij door Paus Benedictus XVI benoemd tot bisschop van Rotterdam. In een plechtige Eucharistieviering op 2 juli 2011 is hij geïnstalleerd als bisschop van Rotterdam.

De bisschop is degene die het vormsel toedient in de parochies. Hij gaat voor in de vormselviering. De bisschop kan niet overal tegelijk zijn. Bij de toediening van het vormsel krijgt hij daarom assistentie van één of meer vicarissen.

Tijdens de Vuurdoop was er gelegenheid om de bisschop en de vicarissen te leren kennen.



## DE SLOTAVOND

Op 1 juni komen de vormelingen nog een keer bij elkaar. We praten dan nog even na over het project, de bijeenkomsten en de vieringen.

Daarnaast zullen we nog enkele onderdelen uit de laatste hoofdstukken van het projectboek behandelen en maken de jongeren met elkaar de "Goede doelen" puzzel.



We hebben voor deze avond ook iemand van M25 uitgenodigd om te komen vertellen over hun activiteiten.

## WAPENSPREUK VAN DE BISSCHOP

Elke bisschop kiest bij zijn wijding een wapenspreuk. Mgr. van den Hende heeft gekozen voor '**Sine timore serviamus Illi**' (dat wij Hem dienen zonder vrees). Deze wapenspreuk is ontleend aan de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Degene die wij tot op de dag van vandaag zonder vrees mogen dienen is Jezus Christus.

Bisschop van den Hende zegt over zijn wapenspreuk: "In geloof en vertrouwen zijn wij als kerk geroepen om Christus te dienen zonder bang te zijn. Dit is een gezamenlijke opdracht."



## BARMHARTIG

barmhartig, barmhartig, dat is een gek woord.  
ik heb nog nooit zo'n gek woord gehoord.

heeft iemand pijn? is er iemand in nood?  
dan raakt dat jou toch tot in je schoot!

en als je toevallig geen schoot hebt daaronder  
dan voel je het toch in je hele donder?

en dan wil je er heel  
graag iets aan doen,  
troosten of helpen, een  
hand of een zoen,

dat heet dan  
barmhartig, het is een  
raar woord  
had jij wel eens van dat  
woord gehoord?



uit: "Het geheim van het vuur"



## AFSCHEIDSVIERING GROEP 8 en TERUGKOMVIERTING VORMELINGEN

Op zondag 1 juli 2018 is in de st Pancratiuskerk de afscheidsviering voor de leerlingen die de basisschool gaan verlaten. Tijdens deze viering zal er ook aandacht zijn voor de jongeren die het Vormsel hebben ontvangen. Het thema van de viering is:



**"En, waar ga jij naar toe?"**

Er zullen gedichten worden voorgelezen die de jongeren hebben geschreven. Ook zijn dan de muurkranten te lezen en te bewonderen die ze op school hebben gemaakt.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van een kopje koffie/thee of een bekertje limonade.

De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Gospelkoor Soul2Soul uit Sassenheim.



R	G	Z	L	E	R	S	G	O	D	C	D	G	E	L	U	K		
U	E	A	I	N	I	J	Z	T	Z	B	T	H	C	A	Z	C	I	J
U	L	L	T	Q	W	E	B	A	N	E	T	E	V	G	H	L		
V	O	F	S	P	L	E	N	E	G	E	N	F	L	I	R	E		
G	O	E	D	O	H	O	I	D	G	L	T	G	A	R	I	D		
E	F	G	E	E	S	T	L	F	E	E	L	H	M	U	S	N		
D	M	E	E	N	N	T	S	E	E	F	H	H	C	V	M	E		
U	I	R	O	O	D	M	G	I	F	I	E	E	N	U	A	I		
L	S	J	E	Z	U	S	L	L	J	E	D	E	R	V	R	R		
D	E	D	G	U	E	R	V	K	H	E	I	L	I	G	E	V		

### PUZZEL

Als je alle woorden hebt weggestreept, blijft een aantal letters over. Deze letters vormen samen een symbool dat zichtbaar wordt als je met een pen of stift een lijn trekt van letter naar letter. Ga van A naar B naar C enz. Het plaatje dat nu te voorschijn komt werd door één van de vormelingen van het bisdom getekend als antwoord op de vraag: "Welke naam geef jij aan God?"

chrisma	Geest	goed	leef	negen	vlam	vurig	zalf
een	geduld	heel	liefde	net	vrede	vuur	zee
feest	geloof	heilige	lol	olie	vreugde	web	zo
geef	geluk	hoi	Mis	rood	vriendelijk	zacht	zijn
geel	God	Jezus	neem	stil	vruchten		



### JONGERENKOREN

We hebben op dit moment twee jongerenkoren in onze parochie. Tijdens beide vormselvieringen hebben ze samen gezongen.

Jongerenkoor Joy repeteert op woensdag van 18.30 uur tot 20.00 uur in de Victorkerk te Noordwijkerhout.



Beide koren kunnen wel wat nieuwe leden gebruiken. Want "Samen zingen is echt heel leuk" en hoe meer zangers, hoe beter het klinkt!

Jongerenkoor Barth-Westenwind repeteert op maandag van 19.45 uur tot 21.15 uur in de Roef bij de Bartholomeuskerk in Voorhout



Barth-Westenwind



## DE VORMELINGEN VAN 2018

Hieronder staan de namen van de 21 jongeren uit Sassenheim die op 27 mei 2018 het Heilig Vormsel hebben ontvangen. De werkgroep wil hen, namens de hele parochiekern, hartelijk feliciteren.



### BRONNEN:

De Vuurdoopkrant 2011  
 Vormselproject "In Vuur en Vlam"  
 Het Bisdom Rotterdam ([www.bisdomrotterdam.nl](http://www.bisdomrotterdam.nl))  
 Parochie Sint Maarten ([www.parochiesintmaarten.nl](http://www.parochiesintmaarten.nl))  
 Wikipedia.

Namens de vormselwerkgroep van de  
 St. Pancratiuskerk te Sassenheim,

Faja Jacobs,  
 Conny Laarman,  
 Anne Rutgrink & Marian van Kempen



### INHOUD

pag.	
1	Met groep 8 naar de Pancratiuskerk
1-2	De jongerenviering
2	Kerktoeren beklimmen
3	Het vormselproject
3-4	De thema-avond
4	De Vuurdoop
5	De Vormselviering
5	Jongeren in de kerk: M25
6	Bisschop v.d. Hende
6	De slotavond
6	Afscheidsviering groep 8 & terugkomviering vormelingen
7	Puzzel
7	De Jongerenkoren van de parochie
8	De Vormelingen van 2018